

Nog meer mooie anekdotes over Appeltern

Aanvullend op de verhalen over het kattedwaad van de jonge Gerard (zie eerste verhaal...) weet Mary van Vucht nog meer van dit soort rooskleurige anekdotes te vertellen:

Schuin tegenover het befaamde huis van de van Vuchten woonde Kobuske Plak. Die had een perenboom in zijn tuin en daar plukten de jongens wel eens een peerke. Dat was in die tijd ongeveer de grootste zonde dus ze kregen er dikwijls van langs. Op een goede dag hebben de jongens revange genomen op zijn gierigheid. Ze hebben alle onrijpe peertjes uit de boom geknipt en ze er met touwtjes weer aangehangen.

Laten er die zomer nou geen peertjes willen groeien.

Een andere anekdote was dat als er een begrafenis was 's winters dan wilden niemand buiten wachten tot de kerk openging.

Een vast gebruik was dan om het cafe in te gaan de kist op het biljart te zetten en eerst maar eens een hartverwarmertje te pakken en vanuit het cafe ging dan de kist de kerk in.

Een ander verhaal uit die tijd was dat tante Doortje alles deed voor de kerk. Ze verzorgde het kerkhof, zorgde dat de kerk schoon bleef en heeft de pastoor voor de kerk koperen kroonluchters geschonken.

Dat weerhield de pastoor er echter niet van om haar, toen ze een keer te laat in de kerk kwam, de communie te weigeren. Ja ja er veranderde heel veel in honderd jaar!!!